



Bristen på pojkar

Som norrlänning får jag finna mig i att tillgången på abyhanar i närheten är ytterst begränsad, eller obefintlig. Det innebär att jag får räkna med att skicka min honkatt långväga när hon löper. Om jag inte har turen att få låna hem en hane.

Resor och parningsavgifter gör detta till en dyrbar hobby. Inte sällan kan det löna sig att köpa en egen hane. Visserligen är det ett stort lotteri - för vem vet ifall han ens lämpar sig för avel eller är fertil som vuxen? Men jag har tagit chansen tre gånger och varit nöjd. Inte minst tack vare att jag har haft turen att hitta en bra fodervärd till två av hanarna.

Nu har jag vågat språnget igen och köpt en ny abyhane från Danmark.

Kristin

Välkommen Webster!

Den 9 februari flyttade DK*Saltvig's Webster in hos mig och mina katt-damer. Han är en tuffing som trots sin långa resa gjorde sig hemma-stadd direkt.

Första dygnet fick Webster bo i mitt sovrum. Egentligen ska man förstås hålla en ny katt avskilt från de andra

En liten blå – Webster



längre än så för att undvika smitta mellan katterna. Men jag har inte hjärta att stänga in en kattunge, eller att stänga ute de vuxna från matte för den delen. Efter bara några dagar av småfräsande är nu Webster en i gänget. Naturligt nog är Olga hans bästa lekkompis och de jagar varandra i full fart flera gånger om dagen. Siri kan tänka sig att pyssla om den lille "styvsonen" emellanåt. Mira, Nelly och Izzi har en ganska sval och ointresserad inställning till nykomlingen.

Webster är mycket bra på att roa sig själv. Han leker långa stunder med t ex en pappersbit eller en skinnmus. Han blir samtidigt mer och mer intresserad av att mysa i mattes knä. Det är helt

klart en toppenkisse som jag har köpt! Min viktigaste uppgift är nu att se till att Webster känner sig välkommen utan att de andra fem för den sakens skull blir lidande. Något av ett heltidsjobb – men kul!

Linda hälsar:

Harry fortsätter förgylla allas våra liv och är glad och livlig och har lyckats få Castor att bli som en busig kattunge igen, de drar sina repor

i hallen och vi har gjort en gång i en av hyllorna i bokhyllan som de också jagar varandra i och gömmer sig i, mycket populär!

När jag är hemma följer han mig i hasorna och sover bredvid i sängen varje natt, så nog är han en riktig abessinier med alla underbara egenskaper.



En stor blå – Harry

*Detta informationsblad ges ut av S*Nekayahs abessinier, Kristin Stenmark i Umeå. Nytt nummer kommer när intressant information har inkommit från alla oss som har Nekayahskatter. Besök även www.kattkristin.se*

Tita som mormor

Anna berättar: Tita stortrivs som mormor men tycker att Amira är på tok för dålig med hygien så hon lånar alltid ut en tunga åt de "små". Hon har behållit sitt mycket charmiga sätt som hon fått på sista tiden, hon som var en mycket självständig dam. Hon tycker om alla som kommer och hälsar på och sätter sig i knät på helt främmande människor. Jag ser fortfarande ut som ett frågetecken för hade någon sagt det här för ett år sedan skulle jag bara sagt att det skulle vara omöjligt.

Schema för en kattmormor:

04.30 Kolla att alla ungar är vakna och skulle någon ligga och dra sig så är det väckning.

05.40 Kolla att ungar äter ordentligt och sedan hjälp med mattvättningen (det kanske finns kvar en mumsbit i mungipan).

06.00 Lek antingen aktivt eller så måste man ju sitta i närheten och hålla koll. Passar även på att ta sig lite torrfoder själv.

07.00 En liten tupplur för man blir ju trött som äldre dam och bäst sover jag om någon av kattungarna ligger bredvid. Har ju bättre koll då.

10.00 Så vad det dags igen att kolla de små. Det ska pratas och tvättas. Vad smutsiga de blir av att sova.

10.30 Matdags igen. Tänk vad ungar får mycket mat. Undrar om husse glömt bort mig! Jag är ju jättehungrig.

10.45 Massor med bus igen. Måste hålla koll på stora Vargtass (Maine Coonen) så han inte blir hårdhänt med mina gullungar. Då kan han få smaka på en tass eller fräs.

12.00 Äntligen tyst och lugnt igen. Nu får man lite tid för sig själv. Toabesök och andra måsten. Sedan putsa Amira en stund för att sedan rulla ihop sig som en boll bredvid någon kattunge. O'sis har säkert båda killarna från kullen däruppe högst upp i klätterträdet som vanligt. Flickan Felicia brukar ligga med mig.

16.00 Upp och hoppa. Nu passar jag på att ta mig lite torrfoder för jag behöver energin för att orka med charmtrollen. De hoppar och studsar överallt så jag blir nästan yr. Det är ett tufft jobb att hålla alla tre under uppsikt. Jag lägger mig på en stol så jag har bättre sikt över rummet och kanske om tillfället är rätt så kommer jag i full galopp och försöker även jag att fånga det som rör sig för tillfället. Petar kanske på en boll så den kommer i rullning för det brukar göra susen. Det kan ockupera tankarna länge på en kattunge.

16.45 Så var det middag för de små. Hur kommer det sig att de får så mycket gott och inte jag? Det är fak-



EC S*Nekayahs Petita Pimpinella bor hos Anna och Micke utanför Umeå.

tiskt lite orättvist och det säger jag till matte men hon bara gullar med mig och gosar och då glömmar jag bort orättvisan. Nästa gång ska jag vara mer ihärdig och hon ska inte få prata omkull mig. Just det, får ju inte glömma tvättningen av de små igen.

17.00 Så var det lek på schemat. Hittar väl på något. Kanske kurragömma eller varför inte jaga mormors svans. Nyaste leken är jaga mormor och då är det full fart genom huset. Jag först och kattungarna efter. Den leken är faktiskt riktigt rolig fast Amira är inte så förtjust att jag övertar huvudrollen. Hon är så lekfull min dotter och älskar att brottas med de små. Får hålla matte och husse under uppsikt för det vankas middag. Måste se extra söt ut vid bordet idag så kanske får jag en liten godbit. Jag kör nog tass upp och huvudet på sned. Det brukar funka.

20.30 Sovtid igen. Nu hoppar jag upp på överskåpen i köket och ligger tillsammans med pappa Kerri. Måste ha en paus från de små.

22.00 Kvällsvickning, tvättning och lekstund igen. Det här är bästa tiden på dagen. Matte tar sig massor med tid med oss allihopa. Det klappas och kelas. Busas och pussas. Ja det är inte lätt att vara mormor alla dagar men de är bara så ljuvliga de små kattungarna att jag gör om allt i morgon igen...

SISTA ORDET

Förra året kom jag mig bara iväg på ett par kattutställningar. Det är problematiskt numera, när jag har så svårt att gå. I år vill jag verkligen försöka klara av fler shower. Det är förstås också extra roligt att ställa ut en ny kattunge.

Jag planerade in årets premiär i Örnsköldsvik i maj. Men när det blev dags att anmäla dit visade

det sig att evenemanget var inställt. Nu har jag fått höra att även Solkatten ställer in årets utställning.

Detta är Umeås två närmaste orter, och därför en stor besvikelse. Jag som så gärna ville åka runt överallt och visa upp sötnosarna Olga och Webster!

Kristin